



Få NUhedsbrevet og se på Fællesråd

"Intet er tilbage uden NU"

NU vil vi godt lige have én ting på plads !



Hvorfor er vi som jaget vildt ?

Er vi "antimyndighedseksremister" når vi kræver retssikkerheden genetableret for danskerne?

Bør vi stå på PETs terrorliste, når vi kæmper for fred og frihed som vores medfødte ret?

Skal vi bekæmpes af statsmagten, fordi vi ønsker et nyt system for en genetablering af demokratiet?

Er vi en trussel for demokratiet, når vi ønsker retssikkerheden genetableret for danskerne?

NEJ, DET ER VI DA IKKE !!

Så hvorfor bliver vi jagtet som vildt, når vi går imod strømmen?

Måske ligger en del af svaret i den ældgamle tænkning om mennesket!

Det afholdt vi et foredrag om i fredags: - **Det Kunstige Menneske** - med filosof Ulrik Søberg og Malue.

Formålet med foredraget var at viderebringe en fagligt korrekt viden om, hvor dybt problemet i vores samfund er, og hvor det kommer fra.

Det er nemlig en ældgammel filosofisk forestilling helt tilbage fra Platon & Aristoteles, om, at mennesket er delt i tre: Hoved, følelser og krop.

Denne "opdeling" har betydet, at tænkningen anses for at være "ren", og at følelser er noget, som "besmitter" tænkningen, og dermed ikke skal tages alvorligt. Dermed bliver alt, som afviger fra tænkningen, set som "en fejl i maskineriet", som skal repareres.

"REN" TÆNKNING KENDETEGNER PSYKOPATER

Det ser vi i toppen af magten - også i Danmark.

Aristoteles kalder mennesket for et "fornuftdyr", og den "Statslære" som han definerede og skrev, er fundamentet for politik i dag.

Dette udvides senere af Hippokrates, hvis menneskesyn er baseret på en statistisk tænkning om mennesket ud fra observationer.

Vor tids lægekundskab er bygget på Hippokrates tænkning om mennesket.

Og med Freud bringes denne tænkning med ind i det moderne samfunds psykiatri.

ONE SIZE FITS ALL

Et eksempel på dette er "vaccinerne" som anses for at passe til alle!

Dette grundlæggende menneskesyn har udviklet sig til det teknokratiske menneskesyn, som vi ser i dag.

Og den 4. industrielle revolution repræsenterer en ideologi, som ikke anser mennesket for andet end "et element i et tandhjul".

Med teknologi og AI kan de dele af vores krop, som ikke fungerer optimalt i "tandhjulet", erstattes og udskiftes. Og vi skal overvåges for hele tiden at kunne kontrolleres og "justeres", så vi kan fungere optimalt.

Det har yderligere reduceret mennesket til en biologisk maskine uden sjæl, men blot som "en funktion" i magtens profitstruktur.

Vi anses ganske enkelt ikke for andet end dét, og menneskelivet i sig selv har ingen værdi.

MENNESKELIVET HAR KUN VÆRDI SOM ET ELEMENT I ET STØRRE MASKINERI FOR PROFIT FOR MAGTEN

Derfor har vores ældre, psykisk ustabile, handicappede m.fl. ingen værdi!

Med denne yderligere reducere af menneskets værdi skal omkostningerne for dem, som ikke bidrager til maskineriet, elimineres.

Men man kan jo ikke bare slå mennesker ihjel, så "vaccinerne" er det perfekte middel til at fjerne dem, som ingen værdi har, og med robotteknologien bliver endnu flere overflødige.

Alle som "afviger", dvs. protesterer mod at blive en del af dette samfund, passer ikke ind i tænkningen om mennesket.

OG DERFOR ANSES VI FOR AT VÆRE "EN TRUSSEL"

Vores fredelige oprør er "en systemfejl" hos os!

Skal vi bare tie, fordi vi bliver truet og intimideret?

Skal vi stoppe med at sprede budskaberne om, at vi ikke vil deltage i deres menneskefjendske tænkning om mennesket?

Skal vi bare overgive os til at blive som en ultimativ kontrollerbar drone – et biomekanisk redskab for maskineriets profit og nytte?

Skal vi bare tillade, at magten har kapret mennesket ud fra denne teknokratiske tænkning?

Eller skal vi fortsætte med at kæmpe for, at vores medmennesker får indsigt i det, som sker?

Hvem er vi en trussel for, når vi ønsker at give vores medmennesker indsigt i, at vi ønsker at erstatte det teknokratiske menneskesyn med et fundament baseret på, at mennesket er et multidimensionalt, åndeligt væsen med en fysisk krop, hvis vigtigste formål er at give hjem for sjælen, for at vi overhovedet kan få en menneskelige oplevelse i livet?

Hvem, med denne viden, kan modsige os, at menneskelivet har værdi, blot fordi det eksisterer?

VI ER VÆRDIGE!

Blot fordi vi er!

Og vi stopper aldrig med at kæmpe for vores ret og værdighed!

Ugens citat

Ugens citat er en fri gendigtning af digtet **Forfulgt**, skrevet af Martin Niemöller (1892 - 1984), teolog og modstander af nazismen:

"Først sendte de alle børn hjem fra skole, men jeg protesterede ikke; Jeg havde jo ikke børn i skole.

Så isolerede de alle ældre på plejehjem, men jeg protesterede ikke; Jeg havde jo ikke forældre på plejehjem.

Så blev over 70.000 planlagte operationer aflyst, men jeg protesterede ikke; Jeg skulle jo ikke opereres.

Rigtig mange blev arbejdsløse pga. nedlukninger, men jeg protesterede ikke; Jeg blev jo ikke arbejdsløs.

Så besluttede "man", at alle mink i landet skulle aflives, men jeg protesterede ikke; Jeg havde jo ikke nogen minkfarm.

Da de spærrede folk inde i ghettoerne for at tvangsteste og tvangsvaccinere, protesterede jeg ikke; Jeg boede jo ikke i en ghetto.

Nordjyderne måtte forberede sig på indgreb i bevægelsesfriheden, men jeg protesterede ikke; Jeg boede jo ikke i Nordjylland.

Da de indsatte forsvarer, hjemmeværnet og beredskabsstyrelsen, protesterede jeg ikke.

Da de kom efter dig og mig, var der ikke flere til at protestere."

- Martin Niemöller -

Med dette digt ønsker vi at minde dig om, at det er op til hver og en af os at dele budskaberne og stå op for vores ret til fred og frihed, demokrati og retssikkerhed.

Og det nytter noget!

Se blot på alt det, som vi med fælles hjælp allerede har opnået.

Med **FreeZone** er det blevet lettere at være en del af fællesskabet, for vi er nu sikret at kunne kommunikere uden censur og finde hinanden lokalt.

Er du allerede medlem af FBF har du tidligere på ugen modtaget en mail med link til oprettelse af en profil på FreeZone.

Er du endnu ikke medlem, finder du info om medlemskab, fordele og priser [her](#).

Vi planlægger at næste foredrag bliver i Jylland.

.

TAK AT DU GIVER FRED OG FRIHED DIN STEMME SAMMEN MED FBF

Må du få en vidunderlig søndag

Team FBF

PS

Så du det afslørende videointerview med [Kim Varming](#)? Kender du nogen, som har brug for at se det, så del det gerne.

Og husker du at følge med på dissensMEDIA, som udgiver [aktuelle artikler](#) og [dagens overblik](#)?

Vi bliver voldsomt censureret så del også gerne dette og [tidligere](#) NUhedsbreve, så vi i fællesskab kan sprede budskaberne, også om vores nye tiltag **FreeZone**, så vi kan mødes og forene kræfterne og styrken i vores fælles bevægelse for fred og frihed!

Du kan følge FBF, dissensMEDIA & Malue her 



Frihedsbevægelsens Fællesråd

Frihedsbevægelsens Fællesråd

Hindegade 6
1303 Copenhagen K
Denmark
info@fbf.one

Du modtager denne mail fordi du har tilmeldt dig vores
nyhedsbrev på vores website

[Afmeld](#)

